

VEENSTER NIEUWS



Veenster Nieuws

48ste jaargang

nr.5 2022



www.zuidlaarderveen.info

Redactie:

E-mail: veensternieuws@gmail.com

www.veensternieuws.nl



Karin Otter

Dorpsstraat 45
0598-491453/06-53935809
karinotter@live.nl



Hanneke Hut

Dorpsstraat 9
0598-491657/06-30083794
hanneke.hut@delta.nl



Anne-Marie Koster

Everswolde 10
06-51846687
amkoster12@hotmail.com



Karin Vink

Dorpsstraat 4
06-42888478
karin-vink-smit@hotmail.com



Bezorgers Veenster Nieuws:

Annelies Boomsma
Hanneke Hut
Esther Blaauw
Will Gall

**Schoenreparatie
Onderhoudsmiddelen**

Sleutels

Stomerij

Ritsen/Garens

Aangesloten bij het
schoenmakersgilde

Bakker

De rappe schoenlapper



Stationsweg 25, 9471 GK Zuidlaren, [050] 589 37 44

**Schoenreparatie
Onderhoudsmiddelen**

Sleutels

Stomerij

Ritsen/Garens

Aangesloten bij het
schoenmakersgilde

Bakker

De rappe schoenlapper



Stationsweg 25, 9471 GK Zuidlaren, [050] 589 37 44

Herfst, na een lange mooie zomer, met nog heel veel zonnige dagen en een natuur die er bijna in de war van zou raken.

De eerste nachtvorsten zijn een feit en dat is even wennen.

11 november liet de jeugd hun lichtjes weer schijnen door de Dorpsstraat en werden ze getrakteerd op lekkere snoepjes, een stuk fruit of soms een rinkelend "centje".

Het feest van Sint Maarten nog maar net achter de rug of een andere Sint doet zijn intocht in het land. Met zijn Pieten gaat hij er weer voor zorgen dat de kinderen verwend worden met cadeautjes. De verlanglijstjes kunnen weer in de schoen gedaan worden. Gelukkig kan Sint de weg naar Zuidlaarderveen ook ieder jaar weer vinden en zal het een mooi feest worden op De Schuthoek. Misschien vangen we nog een glimp op van de goedheiligman als hij door de Dorpsstraat rijdt.

En dan staan de kerstdagen voor de deur. Er wordt in veel huizen een kerstboom voorzien van lampjes en mooie versiering. Met veel kerst accessoires die er tegenwoordig te koop zijn wordt het huis verder in kerstsferen gebracht. Bij veel huizen in ons mooie dorp wordt ook buitenshuis de verlichting ontstoken in de donkere dagen voor kerst. Het zou geweldig zijn als dat bij nog meer huizen het geval is, zodat ons hele dorp ook buiten in kerstsfeer wordt gebracht.

Deze editie van het Veenster Nieuws is de laatste van het jaar 2022. De redactie wenst een ieder fijne feestdagen en alvast een goed einde en een goed begin van 2023, maar we ontmoeten elkaar misschien nog op oudejaarsdag bij het carbidschieten of bij de Nieuwjaarsreceptie in De Zaandorre.

Groet Karin O, Karin V, Anne Marie en Hanneke.



HAARSTUDIO

Bloom



HAARSTUDIOBLOOM.NL

Rolien Mulder Dorpsstraat 74 9474 TC Zuidlaarderveen 0598-491761

Karin
NAGELSTUDIO

Gel Polish
Biab
Softgel tips
Naildesign
- Folie
- Stempel
- Glitters

Karin Hovingh,
Dorpsstraat 56 Zuidlaarderveen
Tel: 06-28100420



Agenda

2022

December

Vrijdag	02	Patatjesdag
Maandag	05	Sinterklaas
Maandag	19	Vrouwen van Nu - Kerstviering
Zondag	25	Eerste Kerstdag
Zaterdag	31	Carbidschieten 14:00 - 16:00

Januari

Zondag	01	Nieuwjaarsreceptie 17:00 - ±20:00
Vrijdag	06	Patatjesdag
Dinsdag	24	Oud Papier

Februari

Vrijdag	03	Patatjesdag
---------	----	-------------

Maart

Vrijdag	03	Patatjesdag
Dinsdag	07	Oud Papier

April

Dinsdag	18	Oud Papier
---------	----	------------



Het Veensternieuws verschijnt 5 x per jaar. Hieronder dus een overzicht van inleveren kopij en verschijningsdata:

Inleveren kopij	verschijnt
15 januari	± 15 feb
15 april	± 15 mei
15 juni	± 15 juli (vakantie nr)

Overzicht Verenigingen

De meeste inwoners van ons dorp zijn wel op de hoogte van het bestaan van de vele verenigingen. Voor de "nieuwkomer", maar ook voor iedereen die op zoek is, volgt hier nog een overzicht. De plaats waar de verenigingen bij elkaar komen is ons multifunctioneel gebouw "De Zaandorre", Dorpsstraat 28a.

Vereniging Dorpsbelangen Zuidlaarderveen

Postadres: Dorpsstraat 56, 9474 PE Zuidlaarderveen
Voorzitter: Alexandra Tuin 06-38322892 voorzitter.dorpsbelangen@gmail.com
Secretaris: Lennard Hovingh 06-28100458 secretaris.dorpsbelangen@gmail.com
Penningmeester: Will Gall 06-12473600 penningmeester.dorpsbelangen@gmail.com

Stichting Dorpshuis De Zaandorre

Emailadres: zaandorre@outlook.com
Voorzitter: Karin Otter 06-53935809 karinotter@live.nl
Penningmeester: Janjaap Freije 0598-492064 janjaap012@gmail.com

Vrouwen van Nu

Bijeenkomst elke derde maandag van de maanden september tot en met mei in De Zaandorre, aanvang 19:45 uur.

Contactpersoon: Hanneke Hut 06-30083794 nbvpzuidlaarderveen@delta.nl

50+ Meer Bewegen voor Ouderen

Op dinsdagochtend is er 50+ Meer Bewegen voor Ouderen (voor vrouwen en mannen) van 10:30 tot 11:30 uur onder leiding van Tiny Schuiling. Er wordt 34 ochtenden per jaar gesport.

Contactpersoon: Henk Hoving 0598-491365

Vrouwenkoor Eigen Wijs

www.obk-zuidlaarderveen.nl

Het Vrouwenkoor Eigen Wijs repeteert op de woensdagavond van 20:00-22:00 uur onder leiding van dirigente Olga Karellova.

Contactpersoon: Anja Kamphuis 06-25430063 anjannes@home.nl

Voetbalvereniging Zuidlaarderveen

www.vvzuidlaarderveen.nl

De Voetbalvereniging Zuidlaarderveen heeft meerdere elftallen voor jeugd- en volwassenenvoetbal.

Voorzitter: Bas Schrage 06-54918939
Vice Voorzitter: Marthijn Broeils 06-20828588
Secretaris: Martijn Hake 06-12309318
Penningmeester: Wouter Vink 0598-372735

Ijsvereniging 't Veen

Contactpersoon: Henk Kruims 06-50579527

Biljartclub

Vaste biljartavond op vrijdag vanaf 20:00 uur tot in de kleine uurtjes

Contactpersoon: Willy Kluts 0598-491704 wkluts@hetnet.nl



Carbid schieten (met ballen)

in de Zaandorre op 31 december

14.00 uur tot 16.00 uur

Komt allen; gratis snert en een glaasje warme glühwein



Nieuwjaarsreceptie van 17:00 tot ± 20:00



**JAN DE
JONG**
VERHUIZINGEN

Groningen • Noordhorn

 ERKENDE
VERHUIZERS

**STERK IN
VERHUISWERK**

 ERKENDE
PROJECT
VERHUIZERS

JANDEJONG.NL • INFO@JANDEJONG.NL • ☎ 050 - 313 91 49

MIR
ceramics

keramiek atelier

- beelden
- sieraden
- gebruiksgoed
- workshops



Mijn winkel/atelier is open op vrijdag van
10.30 - 17.00 uur.
U kunt ook bellen voor een afspraak!

De koffie en thee staat klaar!

lieve groet,
Mirjam Kerstholt



schalen/borden



kopjes/bekers



armbanden



ringen/banglers

T 06-23541866 - www.mirceramics.nl  [instagram.com/mir_ceramics](https://www.instagram.com/mir_ceramics)
bezoekadres: Dorpsstraat 103 - 9474 TB - Zuidlaarderveen



Dorpsbelangen Zuidlaarderveen

Save the Date

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen

10 februari
20.00 uur.
In de Zaandorre

Informatie over de vergadering volgt later

De zittingstermijn van Will Gall eindigt, we zijn daarom op zoek naar een nieuw bestuurslid, liefst met een financieel profiel, iemand die onze nieuwe penningmeester wil worden.

De (eerste) zittingstermijn van Alexandra Tuin en Lennard Hovingh eindigt eveneens. Zij stellen zich beide opnieuw verkiesbaar.

Bent u geïnteresseerd in een functie in het bestuur van Dorpsbelangen dan kunt u zich melden bij secretaris.dorpsbelangen@gmail.com



Zuidlaarderveen in kerstsfeer

Zet jij ook een boom in je tuin?
Hang je de lichtjes buiten op?

Het lijkt ons leuk als zoveel mogelijk inwoners meedoen om Zuidlaarderveen in kerstsfeer te brengen.

Vrolijk kerstfeest van Vereniging Dorpsbelangen.

Hallo allemaal,

Gaat u een avondje, een weekendje of wat langer weg en heeft u iemand nodig om op uw huis, kind(eren) en/of huisdieren te passen?

Dan hoeft u niet verder te zoeken. Dat kan ik voor u doen.

Ik ben Rosalie Meijer en ik ben 13 jaar en ik woon aan de Everswolde 2 in Zuidlaarderveen.

Mijn nummer is 06-57 12 68 49



„Salon”
Miranda Terburg

Schoonheidssalon, (sport) Massage, Visagie.

Miranda Croes - Terburg
Dorpsstraat 64
9474PE Zuidlaarderveen
Telefoon: 0620681567

www.salonmirandaterburg.nl

Ontwerp onze Dorpsvlag

Hallo Dorpsbewoners,

Het idee is ontstaan om een “nieuwe” Dorpsvlag te hebben. Het lijkt ons leuk om hiervoor de creativiteit en input vanuit het Dorp te vragen. Dus heb je een leuk idee, het mooiste is natuurlijk iets wat kenmerkend is voor Zuidlaarderveen.

Dus pak die potloden of viltstiften en leef je uit op onderstaande blanco vlag.



Inleveren:
Dorpsstraat 56
Voor 15 Januari
In een gesloten envelop.

Naam :.....
Adres :.....
Email :.....
Telnr :.....

De winnende vlag zal in het volgende veensternieuws bekend gemaakt worden, we gaan dan kijken of het mogelijk is dat ieder huishouden een vlag kan kopen/krijgen zodat we bij bv een dorpsfeest deze kunnen ophangen bij alle huizen

Oppasser gezocht?

Hoi, ik ben Lieke Vink en ik zou graag oppas werk willen doen in het dorp. Ik ben 13 jaar en vind het leuk om bezig te zijn met kleine kinderen, zoals knutselen of naar buiten toe gaan. Ik kan in het weekend en op vrijdag oppassen en soms door de weeks het ligt aan mijn lesrooster.

06-12741497



Sint Maarten

Karin Vink

Wat een geluk met het weer hadden de kinderen van alle basisscholen, om met zacht en droog weer Sint Maarten te kunnen lopen.

Veel mensen hadden 'corona-proof' een lampje aangedaan, zodat kinderen wisten dat ze daar welkom waren, om een lied te zingen en snoep te krijgen. Sommige dorpsbewoners hadden het tuinpad mooi verlicht met stormlantaarns en zelfs een uitgeholde suikerbiet met kaars erin (zoals lampions vroeger ook gemaakt werden). Het zag er allemaal erg sfeervol uit.



Bij sommige huizen werd er zelfs gezegd dat ze meer snoep mochten meenemen, want er werden niet veel kinderen verwacht, dus een rugtas werd bij de eerste stop leeg gekieperd in een boodschappentas... Kortom het was een geslaagd snoepfestijn!

“After Party” dorpsfeest Zuidlaarderveen.

Karin Vink



Op 12 november was het zover, het ‘officiële’ sluitstuk van het dorpsfeest. Helaas kon de band afgelopen zomer niet optreden, dus werd er een “after party” georganiseerd. De flyers werden door de commissie zelf huis aan huis bezorgd in de weken ervoor, kon je mooi je agenda vrij houden.

De dorpsfeest commissie had er veel werk van gemaakt: bij de ingang naar de Zaandorre stond de poort er weer en de entree naar de Zaandorre toe was aangekleed met mooie en gezellige verlichting, dat nodigde in ieder geval uit om naar binnen te gaan, want het was best fris buiten.

De after party moest even (zoals altijd met een feest) opgang komen, maar dan was het ook feest. De coverband “Switch” speelde de leukste en mooiste meezingers én dansnummers!



Hierbij dan ook een dikke pluim voor de feest-commissie: Jelle; Jeannet, Martine, Jaap Willem, Jordan en Gerard (en natuurlijk Willem voor de verlichting en het geluid) die een lekker avondje uit voor elkaar hebben gekregen.



Wij zoeken vrijwilligers die ons een handje willen helpen.

- 🌀 **helpen bij Patatjesdag**
- 🌀 **bardienst bij activiteiten**
- 🌀 **hand en span diensten**

Meer info:

Janjaap Freije 0598-492064

Karin Otter 06-53935809

zaandorre@outlook.com





Schoonmaakdag 1 oktober

Op zaterdag 1 oktober heeft een groep vrijwilligers het dorpshuis grondig schoongemaakt. Van de meeste verenigingen was een afvaardiging aanwezig en ook enkele betrokken dorpsbewoners.

De deelnemers werden getrakteerd op koffie met koek en een lunch met soep en broodjes.

Na de lunch was de klus geklaard.

Zo zie je maar weer:



Iedereen hartelijk dank voor de hulp!



GEWELDIG MOOI WAARK!

Grietje Tammenga

Zaterdag 29 oktober was Theatergroep WAARK te zien in de Zaandorre met de voorstelling *Staat n Bisschop veur Stad*. Samen met nog ongeveer 60 andere bezoekers heb ik genoten van deze theatervoorstelling. Het stuk is geschreven door Just Vink ter viering van het 350 jaar Gronings Ontzet en speelt zich af tijdens het beleg van Groningen door Bommen Berend. Het decor was bijzonder fraai met mooie details en multifunctioneel. Het ene moment waan je je binnen bij stadsadvocaat Clinge of de familie Papen, maar door het omdraaien van een decorstuk ben je als het ware zo weer buiten waar de soldaat Wijnant zijn geliefde Wypke stiekem ontmoet.

Je wordt als toeschouwer op een wervelende manier meegenomen in de verschillende verhaallijnen van de karakters, zoals het listige plan om het verstopte geld onder de appelboom bij het huis van boer Boele en Grytha terug te halen. Maar ook de verboden liefde tussen een katholieke jonge soldaat en een protestants meisje Wypke en de rol hierin van de niet altijd handige huishoudster Anna. Ook is Tammo van de partij, die is na zijn vlucht uit Enumatil vooral naarstig op zoek naar een klokje, hij moet wachten tot de laatste minuten van de voorstelling maar dan wordt hem eindelijk een klokje aangeboden. Maar verraad en bedrog blijkt van alle tijden te zijn, want de verklikker ontbreekt ook in deze voorstelling niet. Sommige spelers spraken iets anders Gronings als het Gronings dan ik gewend ben, maar dat mag de pret niet drukken.

Het toneelspel werd afgewisseld met mooie liedjes. Tammo zijn lied was gewijd aan het krijgen van een klokje. Een klokje konden de bezoekers aan de bar krijgen tijdens de pauze en na de voorstelling, dankzij Karin, Jan-Jaap en Gerard, jullie bedankt voor de verzorging van de inwendige mens.

Al met al vond ik het een geweldig leuke voorstelling doorspekt met (droge)humor, mooie liedjes, prachtige kostuums, het slimme decor en vooral ook hulde aan de acteurs voor hun prachtig spel.

De staande ovatie voor alle spelers en medewerkers aan het einde van de voorstelling zei voldoende.



Boer Boele en zijn vrouw Grytha. Foto website Waark.nl

COACHING MET EN ZONDER PAARDEN:

INDIVIDUELE (KINDER)COACHING

ANDERS LEREN MET PAARDEN

TRAINING SOCIAAL EMOTIONELE VAARDIGHEDEN

STUDIE- EN LOOPBAANKEUZE BEGELEIDING

TEAMCOACHING

WWW.PAARDENCO.EN.ZO.NL

Geeke Thomassen
Dorpsstraat 31
9474 PB Zuidlaarderveen
06-28143355
paardenco.en.zo@outlook.com



GEVELTECHNIEK NOORD

Geveltechniek-Noord | Zuidlaarderveen | tel. 06-48018370
www.geveltechnieknoord.nl | info@geveltechnieknoord.nl

Nieuws van Stichting Stop Zoutwinning



Historische overwinning bij de rechter voor omwonenden zoutwinner Nedmag

Stichting Stop Zoutwinning en andere omwonenden van de zoutwinlocaties van Nedmag uit Veendam hebben een grote overwinning behaald bij de rechtbank in Den Haag. Het bedrijf, dat op een diepte van ongeveer 1600 meter magnesiumzout wint bij Borgercompagnie, had een nieuw winningsplan ingediend om nieuwe putten te mogen slaan, en om meer zout uit een bestaande put te mogen winnen. In eerste instantie kreeg Nedmag toestemming van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), maar de instemming met het winningsplan en de vergunning voor het boren van de nieuwe putten zijn nu door de rechtbank vernietigd.

Bodemdaling en waterbeheersing

Op 30 april 2021 had de magnesiumzoutwinner toestemming gekregen om door te gaan met haar activiteiten en deze zelfs uit te breiden. Tegen het besluit van de Minister is door de Stichting Stop Zoutwinning, inwoners uit Borgercompagnie en andere belanghebbenden en diverse overheden beroep aangetekend bij de Rechtbank in Den Haag. De zitting vond plaats op 28 juni j.l.

Afgelopen week kwam eindelijk de verlossende uitspraak: de besluiten zijn op meerdere punten onderuit gehaald. Met name de ongebreidelde bodemdaling en de risico's die voortkomen uit wisselende grondwaterstanden waren voor ons erg belangrijk. Maar ook ontbrak onderzoek naar de gevolgen voor de omgeving van laagfrequent geluid, waar sommige bewoners enorm veel overlast van hebben. We zijn dan ook heel blij dat we juist op deze punten gelijk hebben gekregen.

Toekomst

Nu Nedmag geen geldige boorvergunningen en winningsplan meer heeft rijst de vraag: hoe nu verder? Officieel stonden we natuurlijk voor de rechter tegenover EZK, zij moeten een nieuw besluit nemen over het winningsplan en de omgevingsvergunning. Voor omwonenden is de beste optie echter een heel andere. Dit is het ideale moment om de zoutwinning af te bouwen. Na de geruchtmakende calamiteit (een enorme ondergrondse lekkage van pek en dieselolie) moeten de huidige cavernes nog tientallen jaren afgelaten worden. Dat levert al meer dan genoeg ellende op.

Boren zonder vergunning

Saillant detail is dat Nedmag al twee nieuwe putten had aangeboord onder de vergunning die nu vernietigd is: de VE-5 en VE-7. Dit was al zeer omstreven aangezien VE-7 helemaal niet vergund was en achteraf gelegaliseerd is, terwijl deze boring nog steeds niet conform het winningsplan is. Nu is er een kans dat deze putten nooit echt gebruikt zullen worden. Dit risico heeft Nedmag bewust genomen. Misschien dachten ze dat het zo'n vaart niet zou lopen, maar Nedmag heeft nu flink het deksel op de neus gekregen. Misschien leren ze hiervan en zullen ze zich in de toekomst aan de wet gaan houden, én rekening houden met het belang van omwonenden.

Burendag.

Nooit het eerst Burendag op Huiddaarderveen!

Dankzij Miranda, Salvatore (Dorpstr. 64) Gillian en Niels (Dorpstr. 77) + een bijdrage v/h Oranjefonds en Douwe Egberts konden we bloembollen kopen en materiaal voor de markeringsbordjes die geplaatst worden als in het voorjaar de bollen gaan groeien en bloeien en de vogelhuisjes kregen een opknapbeurt. Nadat we gerellig met elkaar koffie en thee hadden gedronken bij Gillian in haar sfeervolle en feestelijk ingerichte tuin, gingen we aan de slag samen met de jongens en meisjes uit de buurt. Om 5 uur volgde onze jaarlijkse B.B.Q klaargemaakt door bovengenoemde personen, „wat een werk!“ Wisten jullie dat er een kok in ons buurtje woont genaamd Pascal? Hij heeft voor ons op ambachtelijke wijze gerookte ralm bereid in één woord verrukkelijk!

Tot slot:
Ik hoop dat we elkaar weer een beetje beter hebben leren kennen want dat is uiteindelijk de bedoeling.

Meke Pot-Pepping

Bedrijven in Zuidlaarderveen stellen zich voor

Kun je jezelf even voorstellen en hoe ben je in Zuidlaarderveen terecht gekomen?

Ik ben Karin Hovingh en woon samen met Lennard en onze kinderen, Daan en Roos in Zuidlaarderveen. Ik kom van oorsprong van Zuidlaarderveen en heb tussendoor even in een ander dorp gewoond. Maar nu alweer ruim 16 jaar terug in het mooie Zuidlaarderveen.

Hoe heet je bedrijf?

Mijn bedrijf heet "Nagelstudio Karin".



Wat voor bedrijf heb je? Kan je wat meer vertellen over je bedrijf?

Ik heb sinds december 2019 mijn nagelstudio aan huis.

Wat heeft je geïnspireerd om het bedrijf op te zetten?

Ik werk al ruim 20 jaar in de detailhandel, voordat Daan en Roos er waren altijd fulltime. De laatste jaren parttime en ik merkte dat ik mijn vrije tijd graag op een andere manier wilde besteden. Ik hou erg van uiterlijke verzorging en was altijd al met mijn eigen nagels bezig en toen besloot ik eigenlijk om van mijn hobby mijn werk te maken en een opleiding tot nagelstyliste te volgen.

Wanneer (of waarom) ga je met plezier naar je werk?

Naast mijn werk in de detailhandel vind ik het erg leuk om iemand anders ook te voorzien van mooie nagels, daar word ik heel gelukkig van.

Wat wilde je worden toen je jong was?

Goeie vraag, hahaha.. Ik heb een opleiding gedaan richting de zorg, uiteindelijk in de detailhandel terecht gekomen en daar eigenlijk een beetje blijven plakken. Was wel toe om mijn horizon wat te verbreden en vandaar de opleiding tot nagelstyliste.

Wat zijn je sterke eigenschappen en hoe zet je die in in je eigen bedrijf?

Ik ben sociaal en perfectionistisch en vind het fijn als een klant weer blij en tevreden mijn studio uitloopt 😊.

Ben je tevreden over je keuzes of had je het anders willen doen?

Zeker ben ik tevreden met mijn keuzes, ik had dit veel eerder moeten doen. In december 2019 begonnen en in maart 2020 kwam Corona, dat heeft natuurlijk niet geholpen met het starten van een eigen bedrijf. Maar inmiddels loopt het weer lekker en heb ik er heel veel plezier in.

Op welke persoonlijke prestatie ben je het trots?

Ik ben heel trots op feit dat ik 2 kinderen op de wereld heb mogen zetten. Natuurlijk ook trots dat ik mijn diploma's heb behaald tot nagelstyliste op mijn 40^{ste}. en op het starten van mijn eigen bedrijf. Trots op wat we bereikt hebben als gezin.

Wat is je tip aan anderen die zelf een bedrijf willen beginnen?

Volg je droom en ga ervoor!! Wacht niet lang en doe wat je gelukkig maakt.



Helaas is het mij dit jaar niet gelukt om bij alle dorpsgenoten langs te gaan.

Maar dankzij alle gulle giften gaat er toch vanuit Zuidlaarderveen **104.20** euro naar Stichting het Gehandicapte Kind.

Hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Grietje Tammenga

Ouderwets recept: Poffert

(Bronnen: <https://www.landleven.nl/inspiratie/lekker-eten/2017/maart/poffert-zoals-in-het-emailmuseum/> én <https://uitpaulineskeuken.nl/recept/groninger-poffert>)

Aan de onderstaande tekst kan ik niets meer toevoegen, ik zou zeggen, probeer het te maken en als je geen poffertpan hebt probeer het in b.v. een tulbandring.



Dit ouderwetse gerecht heeft veel namen: poffert, bofferd, ketelkoek, broeder, Jan-in-de-zak. Maar wat overeenkomt is het eindresultaat, (als het goed is) een fijne dikke cake die zowel warm als koud, als lunch of gewoon omdat het lekker is gegeten kan worden. Vroeger werd deze cake op een petroleumstel gekookt, later werd het "au bain-marie" gedaan (koken in een grote pan met water), maar tegenwoordig kan het ook in de oven. Gebruik dan een tulbandvorm. De poffert bak je dan af in ongeveer 45 tot 60 minuten op 160 graden Celsius. Een poffert

uit de oven is meestal iets korkanter en luchtiger, dit komt omdat het meer kan rijzen en de zijkanten worden warmer. Een poffert uit een poffertpan is iets dichter qua structuur.

DIT HEB JE NODIG:

Ongeveer 90 minuten aan tijd.....

300 gr zelfrijzend bakmeel paneermeel

3 eieren 3 dl melk

2 el witte basterdsuiker snuf zout

125 gr rozijnen (geweekt) roomboter (gesmolten)

2 eetlepels bruine basterdsuiker 1 theelepel kaneel

En zo maak je het:

Zeef het bakmeel in een kom en voeg de melk, het zout en de eieren beetje bij beetje toe. Het is eigenlijk hetzelfde als pannenkoekenbeslag maken, maar dan veel dikker.

Meng een 1 eetlepel suiker en het kaneel door elkaar en houdt het even apart.

Doe de rest van de suiker en de rozijnen door het beslag.

Vet de poffertpan (of tulband) in en strooi wat paneermeel over de bodem, daarna het suiker kaneel mengsel.

Giet daarop het beslag in de vorm en gaar de poffert "au bain-marie"*. (*= Neem een grotere (soep of vlees-) pan waar de poffertpan inpast doe er koud water in. Let op; de poffertpan mag niet gaan drijven!

Zet de grote pan met water op het vuur en laat dit koken. Zorg dat de poffertpan voor 80% onder water staat. Laat de poffert ongeveer 2 uur garen door het water zachtjes door te laten koken. Serveer de poffert met bruine suiker en gesmolten boter.

*Eet
Smakelijk!*



HISTORIE

historie@telegraaf.nl

BEREND BOTJE ADMIRAAL LOUIS VAN HEIDEN

Berend Botje ging uit varen. Met zijn scheepje naar Zuid-Laren.' De hoofdpersoon uit dit 18e-eeuwse kinderliedje zou viceadmiraal in Russische dienst Louis graaf van Heiden zijn. De Drentse edelman speelde 195 jaar geleden een cruciale rol in de Slag bij Navarino, een baai in de Griekse kust. Dit zeegevecht op 20 oktober 1827 leidde de Griekse onafhankelijkheid van het Ottomaanse Rijk in. Vandaar dat straten in Griekenland zijn naam dragen. Wat deed

een Nederlandse officier aan het hoofd van een Russische vloot? Louis graaf van Heiden, heer van Reinstein en Laarwoud werd geboren in september 1773 in Den Haag, maar groeide op op het familie landgoed in Zuidlaren in Drenthe, waar zijn vader drost, een rechtsprekende politiecommissaris, was. Op negenjarige leeftijd werd hij cadet bij de Hollandse zeemacht. Als jonge officier uit een familie van Oranjeklanten begeleidde hij stadhouder Willem V in 1795

op zijn vlucht naar Engeland voor de patriotten, die met hulp van een Franse bezettingsmacht de macht hadden gegrepen in de Nederlanden. Bij terugkomst werd hij korte tijd gevangen gezet. Na zijn vrijlating wilde hij niet dienen in de krijgsmacht van zijn inmiddels tot Bataafse republiek omgedoopte vaderland. Louis besloot naar Rusland te gaan om daar zijn militaire loopbaan voort te zetten. Hij diende onder meer op de Zwarte Zeevloot, werd commandant van de vloot in

het op het Zweden veroverde Finland en deed tijdens de Napoleontische oorlogen mee aan het beleg van het door Fransen bezette Dantzig. Na zijn overwinning bij Navarino werd hij gouverneur van Reval, nu Tallin. Hij had goede betrekkingen met zowel de taaren als de Oranjekoningen. Naar Nederland gingen hij en zijn gezin, met onder anderen drie militaire zonen, niet meer terug. De admiraal stierf in 1850 in Reval.

Menzo Willems



Interesse?

Mail dan naar
veensternieuws@gmail.com





vrouwen
van nu

Hanneke Hut

In oktober was er natuurlijk weer een afdeling avond van de Vrouwen van Nu. Onze gaste op deze avond was Margaret Breukink. Ze nam ons via verschillende schilderijen mee in de wereld van koffie en thee.

Op verschillende tafels staan de meest mooie oude kopjes, koffiemolens, theepotten, kraantjes potten, theelichtjes, teveel om op te noemen. Meegebracht door onze dames. We zetten op de moderne manier koffie in de elektrische koffiezetter, maar schenken de koffie dan in een prachtige nog werkende kraantjes pot die leke meebracht, met spiritus brandertje eronder. Om zo de sfeer van vroeger te proeven en alvast in de stemming te komen voor de lezing van Margaret.

Greetje leest een gedicht.

BELOFTE

I.W. Brinkman-Oosterman

Ik zal je wel eens schrijven,
ik kom nog wel eens aan,
ik zou wel willen blijven,
maar moet nu verder gaan.

Mocht je mij nodig hebben,
je belt gerust mijn huis,
ik wil je altijd helpen,
je treft mij meestal thuis.

Er zijn veel goede woorden,
er wordt zoveel gepraat,
wilt gij uw naaste helpen?
zet woorden om in daad.



Na de koffie en thee krijgt Margaret het woord.

We worden door middel van afbeeldingen op verschillende schilderijen meegenomen naar een wereld van thee en theecultuur die in de 17de eeuw is ontstaan door toedoen van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Want het zijn de Nederlanders geweest die thee als verpakingsmateriaal en ballast in hun schepen voor het eerst naar Europa brachten.

In het begin gebruikte men de gedroogde bladeren van de Chinese theeplant als geneeskrachtig kruid tegen onder andere hoofdpijn. Als genotsmiddel werd het in de 18de eeuw de favoriete drank van de elite. Bij ontvangsten pronkte men volop met theegerei van porselein en zilver, uitgesteld op speciale theetafels. Op deftige buitenplaatsen langs de Vecht werden speciale theekoepeltjes gebouwd. Iemand dichtte: 'kom, schenkt nog een koppen, van de Thé, dat edel zopken...'. Thee werd in de loop van de tijd een volksdrank, waardoor bierbrouwers soms in de problemen kwamen.

De Britten namen in de 19de eeuw de theehandel over met supersnelle zeilboten, de theeklippers. Tot op de dag van vandaag zijn thee en Engeland onlosmakelijk verbonden

Koffiedrinken is een wereldwijde gewoonte én een ritueel tegelijk. Uitdrukkingen als "opkikker", "bakje troost" en "een kop rechtop" verwijzen naar de stimulerende werking van koffie. In het Midden Oosten werd rond het jaar 1000 voor het eerst de zaden van een kersachtige vrucht gemalen en vermengd met heet water. Venetianen introduceren de pittige zwarte drank in Europa onder de naam "Arabische wijn". Vanaf 1700 veroveren koffiesalons heel Europa. Koffie drinken wordt een elegante mode voor heren uit de gegoede burgerij die elkaar ontmoeten in het koffiehuis. Pas in de 19de eeuw ontstaan de huiselijke koffiekranstjes voor dames. De herkomst van chocolade is veel ouder: rond 600 na Christus ontstond in Mexico de godendrank xocoatl. Maya's en Azteken vermengen geroosterde cacaobonen met water en kruiden tot een tamelijk bittere drank.

Een prachtige lezing en je kijkt op een heel andere manier naar de voorstelling op een schilderij.

(tekst gekopieerd en geplakt vanaf de website van Margaret-Art)



Over oliepitjes en windmolens.

periode 1940/45, locatie Dorpsstr. 66

Onmiddels zijn we beland in een energiecrisis, heel norqwekkend. Ik weet nog dat er tijdens de oorlogsjaren 1940/45 geen stroom was, je moest met behulp van een „oliepitje“ licht maken, mijn vader perse uit koolraad olie, hij gebruikte daarvoor een worstmolentje, als kind vond ik het een leuk gericht als die gele „wormpjes“ uit de gaatjes van het molentje kwamen. Nadat de olie was gewonnen werd het in een glazen potje gegoten, met behulp van een katoenen of wollen draadje in de olie vatte het draadje vlam en verspreidde zo een beetje licht; aanqerien Pa heel handig was besloot hij een windmolen in de tuin te bouwen. Als het waaide en de wieken draaiden werd stroom opgewekt door middel van een fietsdynamo (volgens mijn neef), een fietslampje verspreidde zo wat licht in de kamer, schemerlicht wel te verstaan, dat hield in: heel veel schemeruurkje. We gingen daarom tijdens de wintermaanden altijd vroeg naar bed zonder „elektrische“ deken, wel met een warme kruik in een o.s.. Als de dorsmachine het graan moest dorsen werden de boeren van stroom voorzien via de lantaarnpalen. Mannen klommen met ronde beugels aan hun voeten en een riem om hun middel als „apen“ naar boven en zorgden ervoor dat de stroom ergens in werd opgeslagen (accu?) om te worden geplaatst in de schuur waar gedorst werd, wonder boven wonder hadden wij dan stroom op Thuidlaarderveen, tot grote vreugde

van mijn moeder, kon ze eindelijk weer strijken!
 The nodigde zelfs een kennis uit die afgelegen in het
 veld woonde, het was een feest voor deze vrouwen,
 eindelijk weer lekker strijken! Ik ben inmiddels
 zestig jaar huisvrouw en heb een hekel aan strijken,
 ik strijk het bij het opvouwen een beetje glad.

Tegenwoordig moeten we ruinig zijn met ons stroom-
 verbruik, bij mij brandt er 's avonds één lamp boven
 de bank, altijd nog beter dan een oliepitje.

Vanuit mijn raam zie ik windmolens, wel iets hoger
 dan destijds die van mijn vader..... ik hoor hem nog ver-
 na de oorlog roepen: "Wel van jou het 't licht weer
 brand'n loaten!"

PS. Onlangs viel bij ons de stroom uit, veroorzaakt
 door een ongeluk met één of andere machine
 (bietenrooimachine?) die het transformatorhuisje
 ramde en verwoestte, het gebeurde in de middag
 en heeft tot 's avonds tien uur geduurd, vroeger
 waren deze huisjes stevige bouwwerken van steen
 nu van plastic of staal?

Stroom is zo belangrijk en inmiddels duur.

We kunnen er geen dag zonder. Deze storing
 wordt gerepareerd (knap werk!) De bestuurder van de
 rooimachine heeft dit ongeluk niet expres veroorzaakt, hij
 zal het ongetwijfeld oreselijk vinden, wat er is gebeurd,
 er is gelukkig niemand mee ke tot-lepping
 gewond geraakt.

③

Als vrouw op leeftijd heb ik de uren zonder stroom op "Huidlaar der veen" anno 2022 als volgt beleefd, een groot verschil met 1940/45

Ik heb mij tijdens deze korte stroomstoring prima gered, eten genoeg in huis en met behulp van stompjes kerststompkaarsen, een raklantaarn en niet te vergeten een gaspitje heb ik heerlijk gegeten n.l.

"Grauw aarten met spek."
vertaald in het Nederlands:

Capucijners uit een potje en spekjes uit een plastic bakje.

's Avonds ben ik vroeg naar bed gegaan niet met een elektrische deken wel met een moderne kruik zonder o.s.

Met schemeruurtje:

Ik dacht terug aan 1940/45, tijdens de wintermaanden rongen mijn ouders als het begon te schemeren. Mijn moeder rong samen met mij liedjes, voorlezen uit een boekje ging niet, het oliepitje gaf te weinig licht, trouwens er waren geen boeken te koop, dan maar ringen!

Al met al stelde deze korte periode zonder stroom niks voor vergeleken met de toestand waarin de wereld zich momenteel bevindt.

Tot slot:

Voor de koeien was het erg, zij konden n.l. niet op tijd gemolken worden en met de hand melken is niet meer te doen! (teveel uiers.)

Melk.

Uitleg over: Grauw aarten: Het zijn gedroogde erwten die na het oogsten gedroogd werden, daarna moesten ze geselecteerd worden, mijn Opa Pepping strooide ze uit op de keukentafel waar een rgn. "milkie" (zeiltje) op lag, ze hadden een "ingebouwd" zeildoek dat bleef het vastriten als je aan het werk was, ik heb Opa wel eens geholpen met het sorteren; voor het koken moesten ze een nacht in water weken. Capucijners met spekjes (destijds spek) stelt heden ten dage wal voorbereiding betreft niks meer voor!

Het liedje wat mijn moeder met mij nog kan ik mij nog goed herinneren, het werd n.l. eindeloos herhaald:

't Is prettig in 't schemeruurtje
 Wij scharen ons om het kachelvuurtje
 Dat vrolijk brandt en vonken schiet
 En broer noch zusje heeft verdriet
 Elk spitst de oren als een haas
 Want Vader gaat vertellen
 van Sinterklaas.

Op Muidl.veen zongen we in de oorlog,
 We leden geen honger en de kachel brandde
 in het kleine keukentje; groot verschil
 met de mensen in de steden. Als kind ben ik
 niks tekort gekomen, we hadden weliswaar
 geen speelgoed, geen boekjes en geen mooie
 kleren! We fantaseerden er lustig op los,
 we speelden ook veel buiten. Mijn vader was
 timmerman en maakte van restjes hout
 speelgoed; op zekere dag kreeg hij zelfs
 een grote "order" van Sinterklaas!

Ik eindig mijn relaas met deze "lange" slotzin: ⁽⁵⁾

„Als kind werd ik met veel liefde en genegenheid omringd, hetgeen ik tot nu toe mijn hele leven heb ervaren, overal waar ik samen met mijn man en non heb gewoond.

Meke,

~



www.sarva-yoga.nl
Tel: 06 51931472



www.omapp-advies.nl

Realtime interactieve onderzoeken
innovatief, modern, leuk en eenvoudig
beleving, behoeftes & [meningen](#) peilen
direct oplossingen en resultaat

info@omapp-advies.nl



Anita Noord

Hier weer een verslag van onze school. De herfstvakantie is alweer achter de rug. De kinderen werken hard op school. Gelukkig is er ook tijd voor andere zaken dan spelling, rekenen en taal.

9 november was bijvoorbeeld zo'n dag. We begonnen met het jaarlijkse Schoolontbijt. Ieder jaar is er dan aandacht voor gezond ontbijten. En dat doen we gezellig op school. De kinderen genieten hier altijd van om met elkaar je dagelijkse broodje te eten. Er was allerlei soorten beleg. Wat wel grappig was dat er deze keer ook chocoladepasta was. De meesten namen daar hun eerste boterham mee.

Alleen....dit smaakte wel echt heel anders. En niet meteen heel lekker. Wat bleek....het was chocoladepasta met pastinaak!! Ja, daar moesten de meesten toch even aan wennen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook niet echt een succesvolle combinatie vond. Maar goed! We hebben van de rest van het ontbijt toch lekker gesmuld. Die goeie ouwe boterham met kaas blijft toch heerlijk!!



's Avonds was weer onze jaarlijkse lampionnenavond. Het schoolplein was prachtig verlicht. Het draaiorgel draaide en de ouderraad had gezorgd voor chocolademelk met cake en een traktatie voor de kinderen. Wat is dit altijd een mooie avond! De kinderen zitten op stobalen in het fiet-senhok en zingen uit volle borst de 11 novemberliedjes. Een mooie vuurschaal erbij. Het is een sfeervol gebeuren.



Goed, we gaan ons nu voorbereiden op het sinterklaasfeest en natuurlijk komt daarna ook weer ons kerstfeest. Ja en natuurlijk, tussendoor, ook nog wat doen aan spelling, rekenen en taal.



Nicole Krimpman

Op woensdagavond 9 november hadden wij op onze school een super toffe lampionnenshow. De kinderen hebben keihard geknutseld aan mooie lampionnen. Het resultaat mocht er dan ook zeker zijn. Samen met een aantal ouders en Willem is het schoolplein omgetoverd tot een mooi plaatje. Vanaf buiten waren de lampionnen al te zien. Joris mocht met zijn draaiorgel alle mensen verwelkomen. De kinderen werden intussen vol gehangen met lichtjes. Al versiert liepen de kinderen over het plein naar het fietsenhok. Daar stonden strobalen klaar om op te zitten en in combinatie met het mooie licht van Willem en het vuurtje was de sfeer perfect. De kinderen vertelden een prachtig verhaal gecombineerd met verschillende liedjes. Voor de aanwezigen was er een hapje en een drankje. Voor de kinderen was er wat te snoepen. Het was een super leuke gezellige avond.

Wist u dat er 1 keer in de maand oud papier is in Zuidlaarderveen? Dit wordt verzameld in een container die staat op 20-12-2022 op de parkeerplaats van de Zaandorre in Zuidlaarderveen. De opbrengst van het oud papier gaat naar school, hier worden dan weer leuke dingen van georganiseerd.

Achter de schermen zijn we hard bezig met de kinderopvang op school. We hebben verschillende ideeën voorgelegd. En zoals het nu lijkt komt het heel dichtbij. We hopen jullie in het volgende bericht hier meer informatie er over te kunnen geven.

Het zou niemand ontgaan zijn. Maar Sinterklaas is weer in het land. En heeft ons laten weten dat hij dit jaar ook graag een bezoekje brengt aan onze school. Dit jaar komt hij op vrijdag 2 december bij ons op school in Zuidlaarderveen. Jullie zijn van harte welkom om met ons en de kinderen de Sint en zijn pieten verwelkomen. Wij starten om 8.15 en eindigen rond 9 uur waarna de Sint met zijn pieten en de kinderen mee gaat naar een nieuw avontuur.



ORE

Voortbestaan dorpshuis op de tocht

Dorpshuis De Zaandorre in Zuidlaarderveen wordt verplicht om vanaf 2023 omzetbelasting te betalen. Onterecht en onhaalbaar, zegt penningmeester Janjaap Freije. Zijn bezwaren vinden geen gehoor.

ABEL DE KAM

In De Zaandorre klinkt recht de radio. Het gebouw is uitgeroepen, op penningmeester Janjaap Freije na. „Normaal is er pensioenvrij op donderdag, maar het is herbruikbaar”, legt hij uit terwijl hij koffie inschenkt. Naast de gymzaal huisvest het pand een bar met biljart, een klein podium en de kleedkamers voor V.V. Zuidlaarderveen.

Niet als alle dorpshuizen kampt De Zaandorre met teruglopende ledenaantallen en stijgende kosten. In juli kwam daar nog een hoofdbeker bij: volgens de belastingdienst moet de stichting die het pand beheert in 2023 omzetbelasting (btw) gaan betalen. Uitleg over het waarom van de wijziging krijgt penningmeester Freije na meerdere pogingen niet. „De stichting bestaat al meer dan 20 jaar”, zegt hij. „Het is heel raar dat we nu opeens met deze verplichting te maken krijgen. In onze situatie is niets veranderd.”

Niet alleen De Zaandorre krijgt te maken met deze omzetbelasting, in delen van Drenthe, Friesland en Limburg ontvangen verschillende dorpshuizen en verenigingen brieven van de belastingdienst. „Het lijkt er bijna op alsof iemand van de top werk is gaan maken van kleine



Penningmeester Janjaap Freije vindt het onrecht dat De Zaandorre omzetbelasting moet betalen. „We houden het hoofd net boven water.” FOTO JAN WILLEM VAN NEST

verenigingen”, zegt Freije.

Een nieuwe administratie op poten zetten en vier keer per jaar belastingaangifte te doen is niet haalbaar. „We kampen met een enorm tekort aan vrijwilligers en hebben geen geld voor een accountant. We houden het hoofd maar net boven water met de omzet die we nu draaien. Niemand vangt ook naar een cent vrijwilligersvergoeding. De btw-plicht zou het einde betekenen van De Zaandorre.”

De inkomsten van de stichting die het dorpshuis beheert, bestaan uit de baromzet, verhuur van verschillende ruimtes en een bijdrage van de

Belastingdienst legt De Zaandorre plicht tot betalen omzetbelasting op

voetbalvereniging voor de energiekosten. Dat is geen vetpot, de organisatie van de oudstergym betaalt 5 euro huur per les. „Dat is eigenlijk te weinig om de kaebel voor aan te doen, maar we willen de mensen graag hier houden.”

Naast onhaalbaar is de btw-plicht

volgens Freije onrecht. Zoals hij het ziet valt De Zaandorre onder de kantoorverstelling, een ministerieel besluit dat organisaties met een kleine omzet onder de 68.000 euro vrijwaart van btw. Op de website van de belastingdienst staat duidelijk vermeld dat deze regeling ook geldt voor dorpshuizen zoals De Zaandorre. Dat moet een omzet tussen de 25.000 en 30.000 euro ruim binnen de norm valt.

Bewaar maken bij de belastingdienst kan pas als De Zaandorre met een half jaar omzetbelasting opgeeft, wat Freije weigert te doen. „Dan moet je eerst een administratie

opruimen, en vervolgens bewaar maken tegen je eigen aangifte. Dubbel werk dus, daar ga ik niet aan beginnen. Ik ben vrijwilliger voor het dorpshuis, niet voor de belastingdienst. Dan moet het bestuur naar een andere penningmeester gaan zoeken.”

Voorlopig is dat niet nodig; het bestuur heeft besloten om af te wachten wat er gebeurt als het dorpshuis nuks doet. „Er zullen wel een hoop automatische boetes volgen, met een rechtszaak tot gevolg. Dat willen we niet, maar we hebben geen keuze. De belastingdienst is niet voor rede vatbaar.”



- Vanuit vertrouwen leren (en) leven
- Flexibele (studie)begeleiding thuis of op school
- Individuele aanpak met veel persoonlijke aandacht
- Gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis

Voor meer informatie kijk op
WWW.KEI-EDUCATIE.NL
of neem contact op via
info@kei-educatie.nl of tel. 06-10397389



De Pen



Aan ons de eer om dit keer een bijdrage te leveren aan de pen.

Wij zijn de familie Goelema wonende op Dorpsstraat 18.

Op ons adres hebben wij een akker- en loonwerk bedrijf, die vooral Pieter met enkele ZZP-ers runt. De laatste tijd ziet u misschien ook een andere passagier in de trekker dat is onze hond Diesel.

Mirjam werkt als GGZ Agoog in een Fact team van Lentis in Stadskanaal.

Sandra loopt nu vol time stage voor haar 3^e jaar van de opleiding Social Work aan de Hanze Hogeschool in Groningen en Marthijs gaat naar de Winckler Prins in Veendam, waar hij in Havo 3 zit.

Naast onze hond Diesel hebben wij nog 2 paarden en 2 pony's die worden gereden door Sandra, Marthijs en Mirjam. Jullie zullen ons vaak met de trailer op pad kunnen zien. Daarnaast speelt Marthijs ook nog korfbal.

Aangezien wij geen idee hebben wie al een bijdrage geleverd heeft laten wij de volgende nominatie over aan de redactie van het Veensternieuws.

De redactie geeft de pen door aan de familie Hut.



deuntjebrandbeveiliging@outlook.com



Harjo's Tuinwereld
Tel: 06-23984017
Email: info@tuinhout-online.nl

Paddestoelenstoof met romige polenta (4 -6 personen)

(Bron: <https://www.francescakookt.nl/paddenstoelenstoof-met-romige-polenta/>)

Eerlijk is eerlijk.... polenta... het zei me helemaal niks. Gelukkig hebben we Google die dan helpt. Polenta is een (bij-)gerecht op basis van maïsmeel of maïsgriesmeel. Het lijkt een beetje op pap, maar kan dus ook vervangen worden door rijst of (zelf gemaakte) aardappelpuree én we gaan een keer op de vegetarische tour.

Eigenlijk is de paddestoelenstoof een afgeleide van Boeuf Bourguignon, maar er is toch echt geen 'boeuf' in te vinden. Heerlijk receptje om een dagje te laten pruttelen, de keuken ruikt lekker en dan aan het eind lekker smullen.

Dit heb je nodig:

600 gr portabella's	1 el bloem
400 gr overige paddenstoelen naar keuze	(300 ml rode wijn*)
2 uien	250 ml groentebouillon
2 teentjes knoflook	1 el sojasaus
300 gr (winter) wortel	2 takjes selderij, blaadjes fijngehakt
3 stengels bleekselderij	zout en zwarte peper
45 gr boter	125 gr polenta**
1 el tomatenpuree	40 gr Parmezaanse kaas, geraspt

Optioneel: ipv polenta rijst of aardappelen*** (voor puree dan ook beker melk erbij).



En zo maak je het:

Snijd de portabella's in dikke plakken en hak de paddenstoelen grof. Snipper de uien, hak de knoflook fijn, snijd de wortel in schuine plakken en de bleekselderij in maantjes.

Verhit een grote braadpan en smelt hierin 20 gr boter. Fruit de ui, knoflook, wortel en bleekselderij voor 5 minuten op middelhoog vuur. Zet het vuur wat hoger en bak de paddenstoelen mee tot ze hun vocht beginnen te verliezen. Roer de tomatenpuree en bloem erdoor en bak nog 2 minuten door.

Schenk de wijn*, bouillon en sojasaus in de pan. (*De wijn kun je ook vervangen door extra bouillon of water, maar dit zal wel een effect hebben op de smaak van wat je klaarmaakt. Er bestaat geen volwaardig alternatief. De alcohol verdampst grotendeels door de warmte, maar verdwijnt nooit helemaal). Voeg de tijm en selderij toe en roer door. Laat

30 minuten pruttelen op laag vuur met de deksel iets schuin op de pan. Proef even en voeg naar wens extra sojasaus/zout en/of zwarte peper toe. Laat nog 5 - 10 minuten pruttelen zonder deksel om de saus iets verder in te dikken.

**Polenta:

Breng 650 ml water met ½ tl zout aan de kook (op het moment dat het water kookt kun je er nog een scheutje olijfolie door doen) en voeg al roerende de beetje bij beetje de polenta toe. Draai het vuur laag en roer met een garde het maïsgriesmeel er beetje bij beetje doorheen. Blijf de eerstvolgende minuten steeds roeren zodat er geen klontvorming ontstaat. Laat 10 minuten op laag vuur koken. Roer op het laatst de Parmezaanse kaas en 25 gr boter (in blokjes) erdoor. Blijf roeren tot alles goed is opgenomen. Proef en breng naar wens verder op smaak met zout en peper. Laat de polenta op laag vuur pruttelen. De polenta is klaar als de massa van de zijkanten van de pan loslaat.

Als alternatief voor de polenta kun je ook rijst of (zelfgemaakte) aardappelpuree*** erbij doen:

*** Kook de hoeveelheid aardappeltjes wat je normaal ook hebt, kook wat langer door en giet niet helemaal af. Je kunt de aardappeltjes met wat warme melk en het kookvocht tot puree stampen. Bij dit gerecht zijn stoofpeertjes ook lekker.



H.S. AGRI

Agrarisch transport- & loonbedrijf

HS Agri werkt samen
met HS Werkt
& VABO



**Personeels-
diensten op
maat,
uitzenders met
een gezicht...**

Ben je op zoek naar een (andere) baan?

Kijk voor meer informatie op www.hswerkt.nl
of bel naar een steunpunt bij jou in de buurt.

Arien Huijssoon

Regio Oost-Midden Groningen

T. 0598 - 76 06 50

Regio Noord-Groningen

T. 0596 - 76 06 50

Metske Kloppenburg

Regio Westerkwartier-De Marne

T. 0594 - 76 06 50

Regio Noord-Drenthe

T. 0592 - 76 06 50



UITZENDEN PAYROLL ZZP

Partner in Werk

VABO

BESTRATING

WWW.VABO-BESTRATING.NL



**VABO is uw partner voor
projecten van groot
tot klein!**

0599 255 002 - 06 412 986 67
info@vabo-bestrating.nl
www.vabo-bestrating.nl

De pen nieuwe bewoners stellen zich voor en De Pen junior kunt u lezen in de februari editie 2023 van het Veenster Nieuws.



Aa Bb Cc Dd

Ee Ff Gg Hh

Ii Jj Kk Ll

Mm Nn Oo Pp

Qq Rr Ss Tt

Uu Vv Ww Xx

Yy Zz . , ; : ? !

Steekijs

ijskarretje nodig ??

Steekjelos
Zuidlaarderveen
tel: 06 50 50 40 77
www.steekijs.nl



SPECIALAALZAAK

JACKEL VISSER

TUIN • DIER • DECORATIE

Tuin
& Dier
Decoratie

ZUIDERSTRAAT 10, ZUIDLAREN • T 050 409 25 39
E info@jackelvisser.nl • I www.jackelvisser.nl

VEENSTER NIEUWS



WORDT MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR ONZE
ADVERTEERDERS

KOOP DAAROM BIJ ONZE
ADVERTEERDERS

DE BEZORGBAKKER

brood en gebak van de warme



bakker aan de deur

Iemand verrassen ? Een champagne ontbijt!

Jurriën Koning
Klein Martijn 4
9617 BA Harkstede
0504041468 /0610882863
www.debezorgbakker.nl



AUTOBEDRIJF WILLEMS

DE GROEVE
APK- II
CHIPTUNING

Email: contact@autobedrijfwilllems.com
Website: <https://autobedrijfwilllems.com>

tel.nr: 0503641295
mobielnr: 0641387273

Wij doen vrijwel alle reparaties en onderhoud aan auto's, landbouwvoertuigen en campers. Ook als je niet zeker weet of er iets mis is, kom bij ons langs en rijdt er niet mee door.

RUCHTI

schoenmode - sportshop

ZUIDLAREN

Praktijk voor -**massagetherapie**
-**energiebehandeling**
-**lichaamsbewustzijn**

Bernhard van Loon
Dorpsstraat 17
9474 PA Zuidlaarderveen

In mijn praktijk kunt u of jij terecht bij de volgende klachten:

- spierklachten: spierstijfheid, rug-nek-schouderklachten
- hoofdpijn en migraineklachten
- gebrek aan energie, benauwdheid of niet kunnen ontspannen
- zenuwklachten : zoals ischias, rsi
- uit balans zijn van het skelet, scheefstand
- gebrek aan levendigheid van het lichaam

Er wordt in overleg een aanpak afgesproken.

Er wordt klachtgericht gewerkt.

Ik geef geen onderhoudsbehandelingen.

U betaalt de behandelingen zelf.

Voor verder informatie kijk op de website : www.praktijkbernhardvanloon.nl

Afspraak maken telefonisch: 0598-491269 of 06-52100525

Wees welkom in mijn praktijk.



**Kies voor de
hoogste kwaliteit!**

DE VRIES, keurslager
Stationsweg 28a, Zuidlaren
Tel. 050 - 409 19 56
www.devrieszuidlaren.keurslager.nl

**SLAGERIJ
VAN VADER
OP ZONN**



Wat jammer! U heeft het Veensternieuws alweer uit!
Maar..... Niet getreurd! De volgende editie verschijnt in februari 2023.

Uiterste inleverdatum kopij:
15 januari 2023

Karin Otter
Dorpsstraat 45
9474 PB Zuidlaarderveen
veensternieuws@gmail.com
0598-491453/06-53935809

